

Legenda:

- 01. Ingang
- 02. Hoofdpodium
- 03. Tentpodium
- 04. Kinderplein/ theater
- 05. Docs in the City
- 06. Elde Anders
- 07. Infopunt
- 08. Bar
- 09. WC



4 & 5 JUNI

PLATTEGROND



Let op: ingang is gewijzigd!

Stichting Anders

Stichting Anders organiseert sinds 1993 het 1 Ander Festival en 1 Ander in de klas. Daarnaast verzorgt de stichting ook andere activiteiten in en rondom Schijndel zoals de dag van de dialoog en is deelnemer aan het platform Tolerantie.

Met deze activiteiten wil de stichting Anders bewustwording creëren onder de inwoners van Schijndel rond de waarden Tolerantie, Duurzaamheid en Vrijheid.

Stichting Anders opereert in en vanuit Schijndel en streeft ernaar zoveel mogelijk mensen deel te laten nemen van de culturele diversiteit van het festival en bewust om te gaan met de eigen omgeving en de wereld door middel van fairtrade, groene en gerecyclede producten.



ONZE SPONSOREN:



Rabobank



4 & 5 JUNI

TIMETABLE & INFO

Programma | artiesten | algemene info | sponsoren

2016

TIMETABLE



HOOFDPODIUM

14.00-14.40 Opening Phoenix Cultuur
Met een gevarieerde openingsshow met muziek, dans en theater laten de leerlingen van Phoenix Cultuur zien wat zij in huis hebben. Klassiek ballet, een bigband, dwarsfluit, kinderdans, een popband, musical en theater, noem maar op, jong en oud betreden het podium.

15.20-16.10 DraMali (Mali/NL)
Frontman Dra Diarra speelde in de legendarische Malinese Railband (bekend van Salif Keita). De groovevande jazz-afrobeat van DraMali kenmerkt zich door de typisch Afrikaanse n'goni, de ontwapenende zang van Dra en de interactie met het publiek. Swingend, veelzijdig en aanstekelijk.

16.50-17.40 Alpagata (Spanje)
Alpagata komt uit Madrid en brengt een eigen freakadelic sound met elementen uit de rumba, cumbia, afro-beat, progressieve rock en swing. Dit alles gebracht met poëtisch terrorisme en absurde humor. Een unieke band om live te ondergaan met zeer levendige en onvoorspelbare shows.

18.25-19.20 Kel Assouf (Niger/B)
De Brusselse Touareg band Kel Assouf combineert een heavy rock sound met Afrikaanse trance ritmes uit de Sahara. Onder aanvoering van bandleider Anana Harouna (Niger) transporteert Kel Assouf je naar een dansvloer ergens tussen Londen en Niamey.

20.10-21.00 Limando (Spanje)
Limando is een heerlijke feestband uit Madrid. Pakkende melodieën die in je geheugen blijven plakken en dansbare ska, reggae, cumbia en latino ritmes vormen de basis voor de opzwepende live shows die geen plaats hebben voor breaks of pauzes. Fiesta!

21.50-23.00 Amsterdam Klezmer Band
Amsterdam Klezmer Band neemt je mee op een muzikale zoektocht naar puurheid en authenticiteit, waarop de eclecticische en invloedrijke klezmerstijl verder wordt uitgediept. De aanstekelijke optredens staan daarbij al twintig jaar als een huis en eindigen gegarandeerd in een dansfeest.

TENTPODIUM



14.40-15.20 & 16.10-16.50 4Beat (Suriname/Brazilië/Turkije/NL)
De vier jonge 4Beat percussionisten zullen in een energieke voorstelling het jeugdige publiek kennis laten maken met trommels en ritmes uit de hele wereld. Spetterende drums en percussie uit Afrika, Azië en Latijns Amerika worden gecombineerd met de urban scratch sounds van de DJ.



17.40-18.25 Charl Delemarre
Bij het schrijven van nummers put Charl Delemarre vooral uit ervaringen die hij opdeed tijdens zijn reis door India. In 2014 won hij de Grote Prijs van Nederland. Een rondtrekkende troubadour op oorlogspad, met een rugzak vol met persoonlijke, Nederlandstalige liedjes.



19.20-20.10 Tulegur (China)
Tulegur is een moderne nomade groep, geworteld in de traditionele muziek van Inner-Mongolië en beïnvloed door rockmuziek. Een mix van traditionele muziek, rock, keel zang en Mongoolse en Chinese folk. Het ondergaan van deze "Mongolian grunge" is een niet te missen beleving.



21.00-21.50 Boss Capone
Boss Capone brengt een ode aan de Jamaicaanse muziek van de jaren 60 en 70. Deze band weet als geen ander hoe ze een dampende liveshow kunnen neerzetten. Daarbij heeft Boss Capone maar één doel voor ogen: de alom geliefde 'old school' reggae nieuw leven in blazen.



DOCS IN THE CITY

Korte introductie:

Docs in the City is een Schijndelse organisatie welke door middel van de documentaires mensen met elkaar in gesprek wil brengen. Tijdens het 1 Ander Festival zullen zij verkorte documentaires van maximaal 12 minuten laten zien in een cinema met buiten een bar en ruimte voor een praatje.

UMVA - geregisseerd door Jessie Zinn, Zuid-Afrika. - UMVA(rewind) is een korte experimentele film die het perspectief weergeeft van drie post-democratische jonge Zuid-Afrikanen die, ondanks het feit dat ze 'bevrijd geboren zijn', zich totaal niet vrij voelen.

Compleet programma zie: docsinthecity.nl

Mars Closer - geregisseerd door Annelie Boros & Vera Brückner, Duitsland. - In 2024 heeft een privé organisatie gepland om een groep van vier personen naar Mars te sturen, waarbij de missie gaat om een enkele reis.

Jos Boude - geregisseerd door Georgina Warner & Imran Christiaan, Zuid-Afrika. - Een prachtig geschoten documentaire die een dag van het leven van 20sk8 leden volgt, een broederschap gevormd door middel van skateboarden in Kaapstad.

KINDERPLEIN

14.45 & 16.15 Theatergroep Hut
Flopnik is een lelijk monstertje dat op weg is naar Schijndel... en iedereen vindt daar wat van. De burgemeester verklaart dat Flopnik een gratis logeerieplek mag, maar niet in het burgemeestershuis natuurlijk... Theatergroep Hut maakt poëtisch kindercabaret over angst voor de vreemdeling.

14.00, 15.30 & 17.00 Luuk's Poppentheater
In het prachtige decor van een tractor met woonwagen spelen Luuk en Mimi een echte poppenkastvoorstelling. Dit is adembenemend en ontroerend, spannend en bespeelt de gevoelige snaar. Dit is absoluut genieten voor kinderen van 3 tot 90 jaar.

14.00-18.00 Burgemeester van Buiten
De burgemeester van Buiten verbindt ons met de natuur. Allerlei leuke activiteiten, weetjes, recepten en knutselwerken. Samen met Chef Kip, Haasje Repje, Wezel Weltevree en vele andere bewoners van buiten beleef je de leukste avonturen.

Presentatie zondag *Gina van Haren*

14.00-18.00 Leeloo Hoops
Leeloo Hoops is een initiatief van Michelle Franke, een enthousiaste Hooper uit Utrecht. Haar missie is om zo veel mogelijk mensen een glimlach te bezorgen door middel van hoopdance. En iedereen mag mee hoepelen.

14.00-18.00 Workshops Phoenix Cultuur
Een aantal kunstenaars van Phoenix Cultuur zijn aanwezig op het Kinderplein om met de kinderen, hun ouders en andere bezoekers de prachtigste kunstwerken te maken.

14.00-18.00 Aqua Bubbles
Op veler verzoek zijn de Aqua Bubbles weer terug op het 1 Ander Festival! Wel eens op het water willen rennen? Stap in de Aqua Bubbles en beleef het Kloosterpark vanaf de vijver.

Straattheater studenten van ROC Tilburg
Ook dit jaar is het festival gevuld met verrassende en grappige straatartiesten vanuit de Artiëstenopleiding van ROC Tilburg.

